

ELEVEN (ΕΝΤΕΚΑ)

Πόσο διαφορετικά αντιλαμβανόμαστε τη ζωή στην τρυφερή ηλικία των έντεκα;

Το «Eleven» ακολουθεί την ιστορία έντεκα εντεκάχρονων παιδιών, από έντεκα διαφορετικές χώρες καθώς ετοιμάζονται να ζήσουν το παιχνίδι της ζωής τους.

Το «**Eleven**» είναι ένα ντοκιμαντέρ που χρησιμοποιεί τη δύναμη του ποδοσφαίρου για να γιορτάσει τη διαφορετικότητα και να βοηθήσει παιδιά που έχουν ανάγκη. Αποτελεί μία μη-κερδοσκοπική πρωτοβουλία, συνεργαζόμενη με φιλανθρωπικά ιδρύματα στις έντεκα συμμετέχουσες χώρες. Όλα τα έσοδα που θα προκύψουν από το ντοκιμαντέρ θα διατεθούν στα ιδρύματα αυτά.

Από τους κοσμοπολίτικους δρόμους της Κοπεγχάγης, έως τις φαβέλες του Ρίο και τον καυτό ήλιο του Γιοχάνεσμπουργκ, έντεκα εντεκάχρονα παιδιά μας προσκαλούν σε ένα εξαιρετικό ταξίδι, όπου θα επιχειρήσουμε να διαπιστώσουμε με ποιον τρόπο το ποδόσφαιρο επηρεάζει τις ζωές τους.

Πόσο παρόμοια προσεγγίζουν τη ζωή και τις καθημερινές προκλήσεις; Ποιες είναι οι βασικές τους αξίες; Ποιες είναι οι ελπίδες και τα όνειρά τους; Πόσο μεγάλη είναι η επιρροή της οικογένειας και της χώρας τους στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο; Πόσο διαφορετικές είναι αλήθεια οι ζωές αυτών των παιδιών;

Άραγε αποτελεί το ποδόσφαιρο μία παγκόσμια γλώσσα;

Το «**Eleven**» επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, καθώς και να ευαισθητοποιήσει και να γιορτάσει την διαφορετικότητα σε μία εποχή όπου το θέμα του ρατσισμού και των διακρίσεων είναι όσο επίκαιρο όσο ποτέ. Για να γίνει αυτό, **χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας!** Συνεισφέρετε και εσείς στην καμπάνια μας στο Kickstarter και βοηθήστε μας να σας θυμίσουμε πως ήταν να είστε έντεκα χρονών, με μία μπάλα στα πόδια ...

Μάθε περισσότερα

Κάνε μία δωρεά

Γίνε συνδρομητής